

Den Amerikanske Familie

Jeg kunne godt huske, at der var noget med én, der var rejst til Amerika !

Da jeg var en lille dreng, talte vi af og til om, at der var nogen fra Brenderup, der ville prøve en ny tilværelse i udlandet. Jeg husker, at der var nogen, der rejste til Australien og også nogen, der rejste til Argentina og Canada samt USA.

Denne beretning starter dog længe før, jeg blev født. Jeg husker det kun, fordi min bedstemor (farmor) fik breve fra sin søster i Amerika. Jeg samlede på frimærker, så jeg var så heldig at få et 15 cent luftpostfrimærke. Det var ikke så sædvanligt dengang, så for mig var det en stor raritet.



Ja, faktisk skal vi helt tilbage til starten af 1900-tallet. Dengang var det meget populært at søge lykken i den "nye" verden.

Nu, godt og vel 100 år efter, har jeg med nye digitale redskaber fået mulighed for at opklare (i hvert fald delvist), hvad der blev af en fjern slægtning, og om der måske er efterkommere, jeg kan komme i kontakt med.

Arbejdet består i at læse gamle folketællinger (census), immigrations optegnelser fra Ellis Island, som alle indvandrere til USA skulle igennem, skibsmanifester, kirkegårdsindex, samt forskellige kilder med omtaler og billeder. Det er et omfattende og tidskrævende arbejde, men lidt som at lege detektiv, og der er mange ubekendte undervejs, fordi ikke alle kilder er lige troværdige (det drejer sig jo om hårdskrevne oplysninger), men så kommer belønningen, når det lykkes at få ligningen til at gå op.

Året 1905 :

I Bogense boede **Thorvald Vilhelm Larsen**. Han var nr. 2 af 7 søskende. Han var godt 18 år og ville prøve lykken i Amerika. Han ankom til Ellis Island d. 12/3-1905 med skibet Mongolian, der sejlede fra Glasgow. I 1906 opnåede han amerikansk statsborgerskab. Han bosatte sig som gårdmand (farmer) i Cassville, som er en lille by i staten New York, med et landskab, der meget ligner det danske.

Året 1912 :

Thorvald længtes efter sin ungdomskæreste, så han rejser til Danmark som 25-årig og besøger min bedstemors søster **Andrea Julie Nielsen**, som boede i Skovby lidt uden for Bogense. Hun var nr. 6 ud af 7 søstre og nu 23 år.

Thorvald returnerer til Amerika d. 24/2-1912 med skibet Lusitania, der sejlede fra Liverpool.

Hans mission lykkedes, for Andrea ankom til Ellis Island d. 17-18/4-1912 med skibet Hellig Olav, som sejlede fra København d. 4/4-1912.



Andrea og Thorvald blev gift i 1912 og bosatte sig i Cassville. De levede som bønder (farmer) og det ser ud til, at de klarede sig godt. (Senere kom Thorvalds søster og 3 andre brødre også til Amerika, men det er en helt anden historie).

Den Amerikanske Familie

Titanic :

Det nybyggede skib Titanic sejlede fra Southampton d. 10/4-1912 og forliste efter at have ramt et isbjerg d. 15/4-1912. Det betyder altså, at Andrea fra 4/4 - 18/4 har været undervejs ikke langt fra Titanic, da ulykken skete. De blev da også tilkaldt for at hjælpe, men var desværre for langt væk til at kunne nå det.

Børn :

Andrea og Thorvald fik 3 børn : En dreng og to piger.

Søn af Andrea og Thorvald :

Burt W. Larsen *1914 †1973. Hans mellemnavn er sikkert William, som Thorvald blev kaldt. Det er lidt mere amerikansk end Vilhelm. Andrea blev kaldt mrs. William Larsen.

Søns barn :

Burt fik ét barn : en dreng. Han hed **Carl Burt Larsen** *1936 †1964.

Carl blev uddannet på Naval Academy i Annapolis, blev uddannet som pilot på Graham Air Force Base, Florida og blev specialuddannet til jet på Webb Air Force Base, Texas.

Han blev dræbt, da han styrtede med sit fly en F-105D under landing i Osan, Korea d. 23/1-1964. Han var da 27 år og var udstationeret for USAF i Kadena AFB, Okinawa, Japan.

Han blev bisat d. 3/2-1964 på Arlington National Cemetery, Virginia.
Thorvald skrev til min bedstemor :

Han hviler i sin Hjemlige Jord kun et kort stykke fra Præsident Kennedys Begravelsesplads, saa i døden ligger han nærved de store og mægtige.



Gravstenen på Arlington

Han efterlod sig en dreng på 6 år og en datter på 4 år.

1. Datter af Andrea og Thorvald :

Lillian Olivia Larsen *1918 †1920. Mellemlavnet er formentlig inspireret at Thorvalds søster, som også rejste til Amerika.

Hun blev dræbt kun 2 år gammel, da Thorvald bakkede bilen ud af garagen uden at se, at den lille pige legede bagved.

Den Amerikanske Familie

2. Datter af Andrea og Thorvald :

Lillian Doris Larsen *1922 †2013.

Det var ikke planlagt, at de ville have flere børn, men tabet af den lille pige gjorde, at de ville have et barn mere.

Heldigvis blev det en pige, og hun fik også navnet Lillian. Hun har altid haft mindreværdskomplekser, fordi hun var erstatningsbarn.

Datters børn :

Lillian blev gift med **John Sander Gold** og fik 4 børn : 2 piger og 2 drenge.

Kristen Ann Gold *1946

Underviste i kunst (art teacher) i 29 år og pensioneret i 1998

Kristen har kaldenavnet Kris, og jeg har mailkontakt med hende. Hun er også behjælpelig med informationer om familien.

Patricia Lynn Gold *1948

Har en universitetsgrad fra Cornell University i fødevarer og ernæring.

Patricia har kaldenavnet Pat.

Har 2 børn og 2 børnebørn

Brian J. Gold *1949

Arbejdede med finere kunstbøger til biblioteker og museer i hele verden.

Var CFO (Økonomichef) i Ithaca Science Museum til han gik på pension

Jeffrey William Gold *1957

Jeffrey har kaldenavnet Jeff.

Har 1 barn

Bor i Atlanta, Georgia og ejer flere firmaer i byggebranchen.

Han har fundet ud af at lave plastikaffald om til brændstof og har startet et stort firma, NEXUS, der arbejder med det.

Ovenstående er bare et kort resume af hele historien om min Amerikanske familie. Slægtsforskningen har resulteret i rigtig mange kilder, dokumenter og billeder.

Den samlede Amerikanske familie med ægtefæller, børn og svigerfamilier omfatter nu ca. 200 personer.

Den Amerikanske Familie

Afslutningen :

Thorvald *1886 †1969 havde i sin sidste levetid et dårligt helbred. Han havde flere hjerteslag og lægen gav ham forbud mod at lave noget. Det var hårdt for ham.

Han faldt om på fortovet med et hjerteslag, da han skulle hente avisen en kold dag i januar.



Andrea * 1888 †1969 flyttede ind hos datteren Lillian. Hun falder og kommer på hospitalet. De vil ikke lade hende komme tilbage til datteren, men ville have hende på plejehjem. Det blev hun vred over, for hun led af forhøjet blodtryk og mente, at hun havde det dårligste helbred og derfor skulle hun dø først ! Hun døde i juni, næsten ½ år efter Thorvald.

